

Zelden zagen we zooveel lijden gepaard gaan met zooveel verduldigheid.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

HENRICA SCHAMP

weduwe van Mijnheer

JAN-BAPTIST DE PESSEMIER

geboren te Michelbeke, den 28 Juni 1856 en
overleden te Nederbrakel, den 18 Juni 1921.

LID VAN DEN 3^{en} REGEL, EN DE CONFRERIE VAN DE
H. BARBARA.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Deze brave vrouw was eene diegenen die eer doen aan den stand waartoe ze behooren: ze was deftig en werkzaam. In gansch haren handel en wandel lag er iets vriendelijk en openhartig dat haar beminnelijk maakte. Vol edelmoedigheid en kristen zin heeft zij den last van een talrijk huisgezin gedragen dat nu haar schoonste kroon is.

God zal deze voorbeeldige moeder rijkelijk beloonen, zooveel te meer dat hare ziel reeds gelouterd is door langdurig lijden dat met engelachtige verduldigheid verdragen werd.

En Gij, dierbare Kinderen, wier harte nog bloedt van Vaders onverwacht afsterven, draagt nog lang op uw voorhoofd het laatste kruisken van uwe stervende Moeder; onthoudt wel hare lessen en vermaningen die zij u als haar geestelijk testament gegeven heeft, en Gods zegen zal U door het leven ook vergezellen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Rust in Peis.

Nederbrakel. Drukk. O. Surdiacourt.