

Door 't Kruis naar 't eeuwig huis.



† BID VOOR DE ZIEL †

van

Jan-Baptist SCHAMP

geboren te Aspelaere, den 16 Mei 1855 en godoruchtig
overleden te St Lievens-Essche, den 8 September 1934.

Gesterkt door de troostmiddels onzer Moeder de H. Kerk.

Gelukkig de mensch die, het einde van zijn leven indachtig, zich voorbereidt om te sterven: want, al blijft hij lang sterk en kloek, al wordt hij ook zeer oud, toch komt aan elks leven een einde.

Zalig een mensch zooals hij was: sterk van geloof en rein van zeden. Dat verschafte hem gerustheid en vrede op zijn sterfbed, waar hij zoo bewustvol en opgeruimd op neêrlag. Bewustvol zeg ik, want vooraleer het H. Oliesel te ontvangen, stelde hij zelf deze vraag en beantwoordde ze: "Wat profijt geeft ons het H. Oliesel?.. Een vraag die door veel jongeren niet zou beantwoord worden.

Na getroost te zijn geweest door 't bezoek van den goddelijken trooster en 't bezoek van zijne nog eenige tachtigjarige zuster uit het klooster is hij gansch voldaan van hier gescheiden.

Geliefde Zuster, bid vurig voor mij totdat ge mij in 't kort opnieuw bezoeken komt. Beste Familie, ik dank u, omdat gij mij als uw vader verzorgd hebt.

Genadige Jezus, verleen hem de eeuwige rust. 300 da..af
Akten van Geloof. Hoop en Liefde. 7 j en 7 m. 40 d. a

De namis Woensdag om 6 1/2 ure

Uitg. Eug. Colaes-Watthé St-Lievens Essche