

Laat de kleinen tot mij komen!



ZALIGE GEDACHTENIS

van

**Louise SCHAMP**

dochterken van

EMIEL en wijle Valerie DE STAEBEL

geboren te Nederbrakel,  
den 19 Juli 1915 en uit 't Weezenhuis  
ten Hemel gegaan  
den 1 October 1922  
na het H. Oliesel ontvangen te  
hebben

Een bloempje jong en teer  
Was nederig aan 't groeien,  
Toen plots 'n ziekte het velde neer!..  
Het moest voor Jezus bloeien...  
Een afgezant van Hem, die 't gaf,  
Sneed 't bloempje van zijn stengel af.

Voortaan, sprak de Engel zacht,  
Voortaan prijkt gij hierboven,  
Met luister en met pracht  
In Godes eeuwige hoven,  
En nimmermeer wordt gij verplant,  
Gij bloeit nu in uw Vaderland.

Dierbre Vader, wil niet weenen.  
Zusje, broerkens, geen verdriet!...  
Ging ik vroeg van de aarde henen,  
Ik vergeet U daarom niet.

Hier bij Jezus nu, met Moeder,  
Jublen wij om 's Heeren troon  
En wij vragen d'Allebehoeder  
Voor U ook eens d'Hemelkroon.

Dr. V. d. Driessche-DeVleeschauwer