

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



Bid voor de ziel

van

OMER SCHAMP

echtgenoot van

MADELEINE LIMPENS

geboren te Michelbeke, den 5 October 1876.
en schielijk overleden te Nederbrakel, den
8 September 1943.
gezalfd met de H. Olie,



Alles is geschied zooals de Heer het gewild heeft,
dat zijn heilige Naam gebenedijd zij. Job 5-27

Het uur van den dood is de tijd der waarheid ;
't is dan dat men de zaken der aarde beschouwt
zooals ze zijn : ijdelheid, stof en rook. H. Alph.

Zalig is de mensch die altijd het uur van zijnen
dood voor oogen heeft en zich elken dag bereid
voelt om te sterven. Wanneer het morgen is, denk
dan dat ge niet zeker zijt tot den avond nog te le-
ven. Wees daarom altijd bereid. Nav. Chr.

De wereld is een ballingschap ; het leven een
doortocht, de Hemel ons Vaderland. De mensch is
als een bloem die spoedig verslenst en verdort ; hij
is verdwenen als een schaduw... Aan het leven van
den mensch zijn door God palen gesteld die niemand
kan voorbijgaan.

Duurbare Echtgenoot en Kinderen, ik verlaat, U
met eene dankbare herinnering aan uwe liefde en
uw verkleefdheid ; blijft mijner verder indachtig in
uwe gebeden.

De 4 akten,

(12 j. afl.)

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt