

Teerbemide en hooggeachte moeder, uwe kinderen verliezen in u hunnen dierbaarsten schat; met bittere tranen beweenen zij uw afsterven. Zoet en schoon blijft uwe gedachtenis in iedereens hert.

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van Mevrouw

**SYLVIE SCHAMP**

echtgenoote van

**ALFONS DE RIDDER**

geboren te Michelbeke,

den 29 Juni 1864 en overleden te Nederbrakel,

den 29 Juli 1926,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Deze brave vrouw was eene d'ergenen die eer doen aan den stand waartoe zij behooren; ze was deftig en werkzaam. In gansch haren handel en wandel lag er iets vriendelijks en openhartig dat haar beminnelijk maakte. Vol edelmoedigheid en christen zin heeft zij den last van een talrijk huisgezin gedragen dat nu haar schoonste kroon is. Op haar smartvol ziekbed was zij voorbeeldig, schoon en vol troost was haar afsterven; nooit opende zij den mond om te klagen. Kalm en vol onderwerping aan Gods heiligen wil zag zij den dood naderen, sterven achtte zij een geluk; het kruis was haar steun, de naam van Maria in wie zij al haar betrouwen stelde was haar troost.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam, ik telde veel droeve dagen en slapeloze nachten, maar alles verdroeg ik met verdueligheid, beziel met de grootste liefde tot U, zeggend: « O Heer, uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel ».

Vaartwel, bemide Echtgenoot, ik verlaat een tranendal voor het rijk der Hemelen. Eens zullen wij elkander wederzien en al wat ik van u vraag, is dat ge mij in uwe gebeden zoudt indachtig zijn. Gij bijzonderlijk, mijne duurbare kinderen, mijne vreugde en mijne kroon, heb dank voor uwe zorgen en genegenheid gedurende mijne ziekte; blijft standvastig in de deugd, volherdt in de liefde jegens elkander, weest vaders steun al de dagen zijns levens, ik beveel u aan God en zijne genade. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

*Bermhertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.*

*100 dagen afl.*

.....  
*Druk. A. Vandendriessche, Nederbrakel,*