

Gezegend zij de Heer die in mijn ouderdom mijn steun was en mij niet verliet als mijn krachten zich begaven.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

Mevrouw

Anna-Elisabeth Schaukens

Echtgenote van Mijnheer

Eduardus MEERT

geboren te Bekkerzeel de 23 November 1870
en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,
de 1 Januari 1951,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Op U, o Heer, heb ik mijn hoop gesteld; in eeuwigheid zal ik niet bedrogen worden.

Zij was een vrouw van groot geloof; zij diende de Heer in alle eenvoud, niet voor 't oog der mensen, maar omdat zij wist, begreep en overtuigd was dat het zo zijn moest.

Weent dan ook niet over het verlies van zulk een moeder maar verheugt u zulk een moeder te hebben gekend. H. Bas.

Duurbare Echtgenoot, heb dank voor uw liefderijke zorgen; wees tevreden met Gods schikking en zoek bij hem troost en sterkte in uw droefheid.

Bemínde Kinderen en Kleinkinderen, moge de zegen van God op u rusten, tot beloning der liefde en der kinderlijke genegenheid waarmede gij uw moeder omringd hebt. Leert van haar eenvoudig vol geloof, goedheid en getrouwheid al uw plichten vervullen dan zal God met u zijn en u gelukkig maken.

H. Hart van Jezus, wees mijn liefde. 300 d. afl.

De familiën SCHAUKENS, MEERT en POLSPOEL, Bedanken.

Ond. v. Begraf. St-Mart.-Bodegem, Ch. Schoukens