

De maagden zijn de welriekende bloemen in den hof der H. Kerk, het meesterstuk der gratie, het edelste deel der kudde van Jesus-Christus.



## BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

### MELANIA ALICIA SCHELFTHOUT

*Lid der Congregatie van O. L. Vrouw,  
van den wekelijkschen kruisweg,  
en van den H. Rozenkrans,*

*geboren te Sint-Martens-Bodeghem, den 10 November 1898 en aldaar overleden den 15 November 1918, voorzien van de HH Sacramenten.*



Zij is naar den hemel, omdat deze bedorvene wereld haar niet weerdig was! Terwijl allen schreiden en haar beweenden, zeide Jezus tot hen: Weent niet, het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. Luc. 8. 52.

Ik heb Maria bemind, en op haar al mijn betrouwen gesteld. H. Bernardus.

Zij heeft onder ons geleefd als een engel van vrede, altijd minzaam, altijd neerstig, het geluk en den goeden geur der deugden rond zich verspreidende.

*Vaartwel, beminde Ouders, Broeder, Zuster en gij die mij eenig goed gedaan hebt, dank voor uwe zorgen en genegenheid. God roept mij, wanneer ik, het hert vol zoete hoop, nog zoozeer verlangde bij u te blijven. Betreurt mij niet als dood. Ik leef in den Hemel bij Hem, dien ik op aarde beminde,*

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.  
7 j. en 7 quad. afl.

R. I. P.

---

Sint-Martens-Bodeghem, J. Van Schuerebeek.