

De pijnen des doods hebben mij omringd... de naam des Heere n heb ik aanroepen... Mijn God, uw heilige wil geschiede. ps. 17, 114 Math. 6.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MARIE SCHEPENS

echtgenoot van

Mijnheer Richard Gabriëls

geboren te Erwetegem den 17 Mei 1874 en
overleden te Nederbrakel, den 30 December 1913,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Deze vrouw was eenvoudig en rechtzinnig van hart; daarom wierd zij in het algemeen zeer geacht en oprecht bemind; hare gedachtenis is in zegen.

Zij omzag den omgang van haar huis, at haar brood in ledigheid niet en opende hare hand voor den behoeftige.

Beminde Echtgenoot en Kinderen ik had niet gedacht u zoo vroegtijdig te moeten verlaten, maar wie kent de oordeelen Gods? Ondersteund en bemint elkander en vaartwel, ik ga naar den Hemel, maar toch vergeet uwe moeder niet in uwe gebeden en goede werken.

H. Antonius

Mijn Jezus, barmhertigheid. (100 dag. afl).

Zoet Hert van Maria wees mijne toevlucht.

300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel. — Drukk. Wed. O. Van Nieuwenhove