

J. M. J.



*Bid voor de ziel van zaliger*

MEVROUW

**Marie-Julie SCHEPERS**

echtgenoot van

**Julianus-Hubertus Swijsen**

geboren te Jeuk, den 23 Juli 1906 en aldaar zeer godvruchtig in den Heer overleden, den 19 Februari 1940, versterkt door de laatste H. Sacramenten.

De dierbare overledene was nog zoo jong, zoo onmisbaar voor echtgenoot en kleintjes, doch Gods wegen zijn ondoorgrondeijk. Hij heeft ze ons gegeven. Hij heeft ze ons ontnomen, zijn H. Naam zij gezegend!

Zij was een voorbeeldige echtgenoot, een oprechte liefderijke moeder; een eenvoudige en godvreezende vrouw. Huiselijke deugden en moederlijke plichten heeft ze op haar gansche baan in den volsten zin des woords toegepast.

Dierbare echtgenoot, heb dank voor al hetgeen gij voor mij deedt. Zorg wel voor onze kleintjes, de goede God, die u zoo pijnlijk beproeft, zal u helpen en bijstaan. Van uit den Hemel zal ik over hen waken. Zij wezen uw troost, uw steun!

En gij, lieve kleintjes, zoo gaarne had ik nog eenige jaren bij u willen blijven om u te geleiden en te bewaren op het pad der deugd.

De Heer heeft het anders gewild. Blijft braaf en deugdzaam. Gehoorzaamt en bemint uw goeden vader, bidt voor uw moeder. Zij zal voor u bidden en u allen afwachten in Gods rijk.

Gij allen, die haar gekend en bemind hebt, bidt voor haar.

*Zij rust in vrede!*

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis zal plaats hebben in de parochiekerk van Jeuk, op Vrijdag, 23 Februari, te 9 uur.

St-Truiden. — Drukkerij Mad. J. Leenen-Jstas