

Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Celine SCHIETECATTE

Echtgenootte van Mijnheer

CAMIEL SEGHERS

Geboren te St.Goriks-Oudenhove, den 24 Maart 1885
en aldaar godvruchtig overleden den 10 Oct. 1943,
Gesterkt door de H. Sakramenten der stervenden.
Lid van de Confrerie der H. Barbara.



De kwellingen mijns levens zijn vermenigvuldigd; verlos mij, o Heer, uit mijn nood: aanzie mijnen dank en mijn lijden en vergeef mij al mijn zonden. Ps. XXIV. 7,

Is de beproeving pijnlijk, groot is toch de troost die ons overblijft; want van hare kinderjaren af heeft zij Gods geboden onderhouden en haar leven weten te schikken naar de heilige wetten van den godsdienst. Daarbij was zij waarlijk goed van inborst, eene zorgvuldige huismoeder, hare godsvrucht was diepgemeend en hare onderwerping aan Gods Wil volkomen. Groot zal dan ook hare belooning zijn bij den Heer.

Duurbare Echtgenooten Kinderen, het scheiden valt diep; maar troost u eens zien wij mal-kander weder om nooit meer te scheiden. Hebt dank voor uw goede zorgen en vergeet mij niet in uwe vurige gebeden. ik ook zal u altijd indachtig zijn.

Zoet Hert van Jesus, wees mijn liefde. 300 d.afl.

Dr. Schautteet-De Keyser Sottegem Tel. 263 P.C-2154