

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Emerentiana SCHIETTECATTE

WEDUWE VAN

FRANCIES VAN DER BRUGGEN

geboren te Oprakel,
den 26 Januari 1843, en er godvruchtig overleden
den 8 Juni 1918,

Versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.

Zij was lid van den wekelijkschen Kruisweg.

Eene erekroon zijn de hooge jaren die op de we-
gen der gerechtigheid gevonden worden. Prov.

Van krachten uitgeput, stierf zij in een gelukkigen
ouderdom en op gevorderden leeftijd, gekomen tot
de volheid der dagen. Genes. XXV, 8.

Zij was ongeveinsd, getrouw en rechtzinnig van
harte, onberispelijk en met zorgen heeft zij hare da-
gen doorgebracht. Jac. I,

Bemide Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden,
hebt dank voor uwe goede zorgen, weent niet over
mijn afsterven, maar troost u bij 't blijde herdenken
van ons toekomstig samenzijn in den Hemel. Bidt
allen voor mij, maar bijzonderlijk gij mijne dochter,
die u aan den Heer hebt toegewijd.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

R. · I. · P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.