

God gaf, God nam. Het is geschied gelijk
het den Heer behaagd heeft. De naam des
Heeren zij geprezen. Job.

†

TOT ZOETE GEDACHTENIS VAN
MARCEL SCHIETTECATTE

teergeliefd zoontje van

Auguul & Alice DE PESSEMIER

geboren te Oprekel den 29 Oct. 1946 en
overleden te Nederprekel den 15 Febr. 1947.

Bij 't eerste morgenstralen
Ontlook er in de dalen
Een roosje frisch en teer!
Doch zie! daardaalde 'n engel
Hij brak het van zijn stengel
En droeg het naar den Heer.

O wacht U van te klagen
Die 't roosje hebt gedragen:
't Is als een liefdeband
Om eeuwig daar te bloeien
En nimmer te verschroeiën
In 's Heeren tuin herplant.

Druk. De Ruyver-De Ruyver, Nederprekel