

Het is geschied zooals het den Heer behaagde, dat zijn naam gezegend zij. Job. I. 21.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ROBERT SCHIETECATTE

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Euphrasia De Vleeschouwer

geboren te St-Goorix-Audenhove, den 20
Maart 1856 en godvruchtig overleden
te Ste-Maria-Audenhove, den 30 December
1921, versterkt door de
HH. Sacramenten der Stervenden.

Gelukkig de mensch die den Heer vreest :
zijne gerechtigheid blijft in eeuwigheid.

Ontfermt U mijner, o God, volgens uwe
grootte barmhertigheid. II. 50 v. 1.

In de eenvoudigheid des herten en in de
oprechtheid Gods heeft hij op aarde gewandeld.
2 Cor I 12.

Duurbare Echtgenoot, weent niet gelijk
deze die geene hoop hebben : onze scheiding
is maar tijdelijk ; hierboven zal ons geluk niet
verhinderd worden. Lieve Kinderen, eert uwe
moeder al de dagen van haar leven ; volherdt
in de vreeze des Heeren ; blijft vrome christe-
nen en vergeet vader niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.
300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P.

A. Vanden Dr. essche-De Vleeschouwer, Nederbrakel