

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Theophiel SCHIETTECATTE

weduwnaar van Mevrouw

CLEMENCIA ASSEZ

geboren te Schoorisse, den 2 Januari 1855 en
overleden te Nederbrakel, den 1 Juli 1919.

De mensch is een louter niet. Zijn leven en bestaan hangt maar aan een draadje. Heden is hij gezond, vreugdig en blij, werkzaam nog, morgen verschijnt hij niet meer, de dood heeft haar onwederroepelijk werk gedaan.

Breek de morgen aan, gis maar, dat gij den avond niet zult halen. Th. a K. 23. 1.

Hoe gelukkig en verstandig is hij, die nu zoodanig poogt te zijn in het leven, als hij wenschte bevonden te worden bij den dood. Th. a K. 23. 2.

Hij was werkzaam, gedienschtig en menschielovend, moge de Heer hem barmhartig wezen.

Lieve Kinderen, beminde Bloedverwanten de Meester van hierboven heeft mij al met eens van u gescheiden. Treuren kan niet baten, men moet zich schikken naar zijne raadsbesluiten. Wat ik van u nog vraag? het is mij steeds in uwe gebeden indachtig te wezen, elkander te beminnen, te helpen en kristelijk te leven.

Barmhertige Jezus, geef hem de eenwige rust.
(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surliacourt.