

Ik zal mij een getrouwen priester opwekken, die in alles zal handelen volgens mijn begeerten en inzichten, en die voor mijn Christus zal wandelen al de dagen zijns levens. I Reg. II, 36

Bid voor † de ziel

van den Weleerwaarden Heer

LIVINUS SCHITTEKATTE,

*Geboren te Ghoy, den 15 Augustus 1854,
Priester gewijd te Doornik in 1881,
Onderpastoor te La Louvière in 1881,
Pastoor te Ligne in 1893,
Pastoor te Jolimont in 1896,
Bestuurder van het klooster te Everbeek in 1916,
Voorzitter van de Kerkfabriek,
Ridder in de Orde van Leopold II,
godvruchtig in den Heer ontslapen te Everbeek, den
13 April 1940, versterkt door de HH Sacramenten.*

Hij muntte uit in voorzichtigheid, godvruchtigheid, liefdadigheid en priesterlijken ijver; hij was vreedzaam, zelfs met deze die vrede versmaadden; hij heeft gedaan wat voor Gods oog aangenaam is.

Olf. St Ant. Ps CXIX 7; 4 Reg. XXII 2.

Hij heeft den luister van Gods huis bemind en de woonplaats Zijner glorie. Zijn kudde was het voorwerp zijner zorgen; hij verwijderde van haar de gevaren van verderf. Ps XXV Eccl. I 4

Gelukkig is hij die in de zoo moeilijke kunst zielen te besturen, het geheim heeft gevonden den eerbied zijner onderhoorigen te verwerven en de harten te winnen. H. Bern.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn zaligheid.

300 d afl.

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonckt

VERMAAN DEZIJN - BLOEM DE VORST