

Zalig en heilig is het gedacht voor de overledenen te bidden.



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

### JAN-BAPTIST SCHINCKEL

geboren te Nederbrakel den 14 December 1845.

en aldaar overleden den 7 Augusti 1934.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

---

De rechtvaardige is altijd bereid tot de dood en hij sterft gerust. De dood verlost hem van de ellendige wereld en doet hem de blijdschap des hemels binnentreden.

H. Bern.

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtigheid; Hij zal mij beloonen volgens de reinheid mijner handen, want ik heb de wegen des Heeren bewandeld en ik heb mijnen God niet ontrouw geweest.

Ps. XVII.

De dood is beter als een ellendig leven, en de eeuwige rust is beter dan een aanhoudende ziekte.

Eecl. XXX 17

Ik verlaat eene aarde vol ellenden voor een rijk van eeuwig geluk. Onze scheiding zal niet lang duren. Het genige dat ik u vraag, is dat gij mij indachtig zoudet zijn in uwe gebeden.

Beminde bloedverwanten en vrienden mijn ballingschap is ten einde. God heeft mij tot zich geroepen, ik hoop vastelijk dat wij malkander zullen wederzien in den hemel. Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus Bermhertigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria wies mijne zaligheid. 300 d. afl.

Rust in Vrede.

---

Nederbrakel Druk Wed. O. Surdiacourt.