

De grijze haren zijn eene eerekroon wanneer men ze vindt op den weg der rechtvaardigheid.
Spreuken 16.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Juffrouw

VICTORIASCHINCKEL

dochter van wijlen

Petrus en van Maria-Theresia Van Hooland

geboren te Nederbrakel,
den 12 April 1837 en aldaar overleden, den
11 November 1921, voorzien van
de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Van hare kinderjaren af heeft zij den weg van vrede en rechtvaardigheid bewandeld; zij was een toonbeeld van eenvoudigheid, verdueligheid en van godvruchtigheid.

Zij zag niet naar ijdelheid en dwaasheid der wereld. Werkzaam en met zorg heeft zij hare dagen overgebracht.

Hare dood, ware weergalm van haar leven, was kostbaar in de oogen des Heeren; de krachten haar ontbrekende, is zij in den Heer ontslapen met een volkomen onderwerping aan den goddelijken Wil en een kinderlijk betrouwen op Maria, hare lieve Moeder.

Beminde Bloedverwanten, hebt dank voor uwe liefderijke zorgen; ik verlaat eene aarde vol ellenden om het gelukkig Vaderland in te treden. Ik beveel mijne ziel aan uwe godvruchtige gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 d. a.

Zachtmoedig Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 100 d. a.

R. I. P.

A. Vanden Driessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.