

God gaf, God nam, gelijk het den Heer behaagde
zoo is het geschied, de naam des Heeren zij gebede-
nedijd. (Job.)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

PAUL-AUGUST SCHOCKAERT

zoon van

JOZEF & ANNA PONNET,

*geboren te Smellede den 17 December 1913 en
aldaar godvruchtig overleden den 25 Mei 1925,
versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Leerling aan het Bischoppelijk Collegie te Dender-
monde, lid der Aloysianen en vurige Kruisstochter.

—••••—
Wat is toch de mensch?.... Een loutere rook, die
daar een oogenblik drijft en plotselings verdwijnt.
(H. Matth.)

Dewijl hij in korten tijd tot groote deugd geraak-
te, zoo heet hij langen tijd geleefd. Zijne reine ziel
was welgevallig aan God, en daarom zond Hij den
Engel des doods om hem van deze booze wereld
weg te nemen. Menschen van klein geloof zien dit
wel, maar zij begrijpen en bedenken niet dat zulks
eene genade en ontferming is van God jegens zijne
uitverkorenen. Zij zien verwonderd op het vroeg-
tijdig afsterven van deugdzaame kinderen, daar zij
niet verstaan waarom God ze in veiligheid heeft
gebracht. (Wijsheid IV. 13-15-16.)

Schijnt hij ons niet te zeggen ik ben niet dood,
want ik heb een goede Meester met wien ik leef in
den Hemel!

Weent dan niet over mij. Lieve Ouders, Broeder
en Zusters, ik leef in den Hemel waar wij elkander
wederzien. (H. Dominicus.)

ZOET HART VAN JESUS,
wees mijne liefde. 300 dag. afl.

R. I. P.

Drukk. Goedertier, Lede.