

Laat ons den Heer loven die ons dezen deugd-
zamen man gaf. De armen weenen om zijn
verlies. (H. Paulinus.) Geheel de vergadering der
heiligen zal zijne milddadigheid getuigen.

Eccl. XXXI-2.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

BENEDIKTUS SCHOLLAERT,

*gewezen Burgemeester van Appelterre-Eychem,
vereerd met het eereteken «Pro Ecclesia et Pontifice»,
en het burgerkruis van 1^{ste} klas,*

geboren te Appelterre, den 19 Februari 1821, en al-
daar godvruchtig overleden, den 9 September 1908,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zijne werken hebben zijnen naam in het boek des
levens opgeteekend. Ep. Phil. IV-3.

Hij bouwde een nieuw Altaar op de plaats van het
eerste... Het werd gewijd, en 't was eene groote
vreugde voor het volk. Mach. IV-47-56-58.

Hij verdient dat gij het voor hem doet, want hij
heeft ons volk lief, en bouwde ons eene nieuwe
bidplaats. Luc. VII, 4-5.

Komt, gezegenden mijns Vaders! neemt bezit van
het rijk dat voor u bereid is van de grondvesting
der wereld af; want ik had honger en gij hebt mij
gespijst, ik had dorst en gij hebt mij gelaafd, ik was
vreemdeling en gij naamt mij op. Matth. XXV-34.

Ziedaar uwe Moeder! En van die ure aan nam
de leerling haar tot zich. Joes XIX-27.

Die zijne Moeder eert, vergadert schatten.
Eccl. III, 5.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.
(300 dagen. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dagen afl.)

Drukk. Anneessens, Ninove.