

geboren te Grootenberge, den 26 April 1880, en zeer godvruchtig overleden te Ste Maria-Audenhove, den 24 October 1929, versterkt door de Heilige Sacramenten.

Hij was lid der Congregatie van de "christene mans," der Confrerie van den H. Hubertus en den wekelijk-schen kruisweg.

---

Voor uwe geloovigen, o Heer, wordt het leven, veranderd, niet ontnomen, en door het verdelgen van ons vergankelijkheid hier op aarde, verkrijgen wij eene overgankelijke woning in den Hemel.

(Prefatie der mis voor overledenen)

Zalig zijn de bermhertigen, want zij zullen bermhertigheid verwerven. (Acht Zaligheden)

Amédée had een gouden hert, dienstvaardig en vriendelijk voor iedereen, gezellig in zijnen omgang fijngevoelig en medelijdend met bedrukten weduwen en weezen, wist hij, door woord en daad, dezen te steunen en op te beuren: ook telde hij niet dan vrienden bij burgers en werklieden. Zijne gedachtenis blijft in zegen bij alle rechtschappen lieden.

Lieve echtgenoot, hoe gaarne zou ik nog lange jaren, in stil geluk en zoeten vrede, met U gewerkt hebben voor het tijdelijk geluk onzer brave kinderen. Maar helaas de Heer heeft er anders over beschikt: zijn heilige wil geschiede!

Duurbare kinderen, mijne vreugde en mijne kroon blijft werkzaam en godvreezend, eert uwe moeder al de dagen van haar leven en stelt uw betrouwen op God, den Beschermer der weduwen en weezen.

En gij allen die mij bemind hebt, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde voor den overledene.

---

Sottegem, druk. "De Beiaard," Haegeman-Cousy