

De aanbiddelijke wil des Heeren zij gebenedijd !

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Melanie Schollaert

weduwe van

KAREL DAEM

*geboren te St-Lievens-Essche den 17 Juli 1836, en
er godvruchtig in den Heer ontslapen den
12 Januari 1921, versterkt door de heilige Sakra-
menten der stervenden.*

Zij was de kloekmoedige vrouw, waarvan het H. Schrift spreekt, de waakzame en deugdrijke vrouw, bekleed met ootmoedigheid en eerbaarheid, eene uitnemende zorg dragende voor haar huisgezin en hetzelfde godsdienstig bestierende. Daarom was zij van iedereen geacht en niemand wist van haar het minste kwaad te spreken.

Aan haar zijn toepasselijk deze woorden van den H. Paulus : « eene moeder zal zalig worden door het christelijk opvoeden harer kinderen, hen zorgende te bewaren in het geloof, in de liefde en in een welgeregeid gedrag. »

Mijne welbeminte *Kinderen*, mijne kroon en de vreugde mijns harten, blijft volharden in den Heer, bemint elkander en toont door uwe gebeden hoezeer gij mij lief hebt. Vaarwel ik ga met verlangen tot God. Deze scheiding zal niet langdurig zijn, weldra zien wij malkander weder om nooit meer gescheiden te worden. De goddelijke hulp blijve altijd met u.

*Zoet Hert van Jezus, geef haar d'eeuwige rust
Lees de akten van Geloof, Hoop en Liefde.*

R. I. P.

Uitg. COLAES, St-Lievens-Essche,