

Ik was U toegewijd. o Maria! Gij zijt de veilige haven
waar ik mijne toevlucht gezocht heb. H. Ephrem



BID GOD voor de Rust der ZIEL

van Mijnheer

Edmond SCHOLTE

*Geboren te Schendelbeke den 31 December 1883
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Zegelsem,
den 13 Mei 1938*

gesterkt door de Troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk



Zoo zuiver als een engel heeft hij geleefd op aarde.

Zalig zijn die zuiver van harte zijn, want die zullen God
zien. Matth.

Zoo verduelig als een martelaar heeft de duurzame over-
ledene inwendige smarten geleden gedurende vele jaren;
die in droefheid zaaien, zullen in vreugde maaien. II Mach

Die Hem zoozeer beminden hadden Hem toevertrouwd
aan de liefdevolle zorgen der Zusters van 't klooster te
Zegelsem die Hem bij dag en bij nacht uit liefde tot God
met eene onverstoorbare toewijding omringden en nu ook
treuren om zijn heengaan. Beter is de eeuwige rust dan
eene langdurige ziekelijkheid. Hij geniet nu het eeuwig
geluk in de verblijfplaats der uitverkorenen.

Duurbare Broeders en Zusters, ik dank u voor uwe
innige genegenheid. O! wat ben ik blij te mogen sterven
na inwendig zooveel te hebben geleden. Ik zie U allen
voor altijd weder in den Hemel waar ik voor U allen
bid en U allen verwacht.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Bid de Vier akten voor den overledene 7 j, 7. q. afl.

Elst. — Georges Van Nederveelde