

Kom, bruid van Christus, ontvang de kroon welke de Heer u bereidde voor de eeuwigheid.

(Kerk. Officie).

BID VOOR † DE ZIEL

van de

Eerwaarde Zuster LAURENTIA,

in de wereld

Jufvrouw ALBERTINE SCHOOT,

geboren te Lede, den 5 September 1876 ;

getreden in het klooster der Zusters

Jozefienen, te St Kruis-Wynkel, den 2 Juli 1898 ;

gekleed, den 27 September 1898 ;

geprofest, den 30 September 1899 ;

overleden te St Martens-Lierde, den 13 Juli 1940 ;

versterkt door de H.H. Sacramenten.

De ware kloosterlinge is zij die haar zelve aan God ten offer brengt. (H. Thom. v. Aq.). Zuster Laurentia heeft dat offer volbracht. In hare jeugd was ze op hare hoede voor de strikken der wereld, zij zegde kloekmoedig vaarwel aan de vermaken. Door de onschuld van haar leven, de eenvoudigheid van haar gedrag, en de zuiverheid van haar hart, verdiende ze een der geliefde bruiden van Christus te worden. Meer dan 40 jaren slachtofferde zij zich voor de werken der parochie en het christen onderwijs der kinderen van Sint Martens-Lierde. Zij volhardde tot het einde van haar leven, onderdanig aan hare oversten, minzaam jegens haars gelijken, ootmoedig en altijd begeerig de laatste te zijn. Zij zag met kalmte en betrouwend op God en hare Hemelmoeder, Maria, den dood naderen, die haar moest den eeuwigen loon toegankelijk maken. Die er velen zullen onderwezen hebben in de wegen der gerechtigheid, zullen blinken als sterren in alle eeuwigheid. (Dan. XII, 13).

Duurbare familieleden, geliefde medezusters in den Heer, ik verlaat u met de vaste hoop u allen in den hemel eens terug te zien en er ons voor eeuwig te verblijden. Blijft mij indachtig in uwe gebeden en heilige Communiën.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl.)

.....
Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen