

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied;
zijn heilige Naam zij gebenedijd.

BID VOOR † DE ZIEL

VAN MIJNHEER

PETRUS, HYPOLIET SCHOREELS

WEDUWENAAR VAN MARIA TONDEUR

ECHTGENOOT VAN

MARIA, ANTOINETTE BRUYLANDT

*Lid van 't Gilde van Barmhertigheid, van O. L. Vrouw
van VII Weênen van 't Muziekgenootschap
Vredelust - Ware Vrienden.*

geboren te Denderwindeke den 16 Februari 1854 en al-
daar goêvruchtig overleden den 28 Februari 1929.
Versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden.

—♦—
Ons leven is een doortocht naar den hemel. Wij
zijn hier als gasten en bedelaars.

Met Gods gratie geteekend volgen wij Christus,
onzen Meester, die door zijn Kruis ons de gratie ver-
won en den hemel open te.

Waar Jesus ons is voorgegaan, daar moeten wij
Hem volgen. De leerling is niet boven den meester.

Math. 10

De afgestorvene was een oprechte christen, vol van
geloof en vertrouwen op God, stipt in het kwijten
zijner plichten en gansch overgegeven aan Gods Hei-
lige Wil.

Duurbare Echtgenote, vaarwel; troost u bij mijn
heengaan en stel al uw betrouwen op Gods milde
goedheid.

Gij duurzame kinderen, weest voortaan Moeders
troost; weest deugdzaam, eerbiedig en gehoorzaam
haar.

Duurbare familie en gij allen vaart wel en gedenkt
u mijner in uwe gebeden.

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Drukk. Jean Du Mough - Timbermont Denderwindeke.