

Vader, neem dezen kelk van Mij weg!
Marc. XIV 35

Op 2 October 1944, overleed te Aalst,
tengevolge van smartvol ongeluk

Hippolyte-Leo-Rachel Schotsaert

geboren te St Lievens-Essche, den 2 April 1933
zootje van Mijnheer **Hippolyte**
en Mevrouw **Irène VAN SNICK**

Gesterkt door de Troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Op den feestdag van zijn Heilige Engelen, riep de Heer nog een engelken meer bij Zich, en leidde het binnen in de rij van zijn hemelsch koor. In zijn dagelijksche H. Mis en Communie vond het bij zijn lieven Jezus diepe vroomheid en reine onschuld. Het was ieders vriendje omdat het zoo eenvoudig was en zoo frisch-jeugdig. Altijd had het den glimlach om de lippen en in zijn open-stralend oog, kon men lezen de helderheid van zijn geest en de rechtzinnigheid van zijn hart. Te schoon wel, bloeide 't open voor een heerlijke toekomst waarvan zijn brave ouders terecht droomden. Nu staan we, gebroken wel, doch met de stevige houvast van het geloof, om te dragen de smart en de zielepijn die de onverbiddelijke dood veroorzaakte.

Hippolieteke, uw vader, moeder, broers en zusters hadden u zoo graag in hun midden bevaard, u waart nog zoo bitter jong om ons reeds te verlaten! Ge weet hoezeer we allen aan elkaar verkleefd waren! Midden al het wee dat ons zoo drukt, bleef de troost, allen samen te dragen, wat de wereld zoo meedoogenloos en onverantwoordelijk stuksloeg. Wij die blijven, zullen u gedenken in onze gebeden en offers, spreek gij voor ons ten beste bij O. L. Heer opdat die verdubbeling van onze smart de top van onze Calvarieberg zou zijn.

Tot weerziens Hippolieteke! Eens komen we allen weer samen bij u waar gij ons opwacht met uw broerke en zusje.

Bid de vier akten.

Sottegem, drukk. «De Beiaard» Haegeman-Cousy,