

Het is geschied zooals het den Heer behaagde,
dat den naam des Heeren gebenedijd zij.



BID VOOR DE ZIEL

van

Maria Ghislena SCHOTTE

LID DER CONGREGATIE VAN O. L. V.

geboren te Schendelbeke den 25 Januari 1883,

en aldaar overleden den 10 Januari 1901

Voorzien van de H. H. Sakramenten.

Zij was een voorbeeld van iever, godsvrucht
en liefde en tevens eene vurige minares van Ma-
ria.

Het was eene brave en godvreezende dochter,
die God diende en hare ouders beminde; hare
ziel was aangenaam aan God, daarom heeft de
Heer zich gehaast haar uit het midden der boos-
heden te halen.

Vaartwel, Beminde Ouders, Broeders,
en Vrienden, thans is uw hart ten bloede genepen
van droefheid over mijn verdwijnen; menigvul-
dige tranen stort gij op mijne grafstede, en troos-
teloos bukt gij het hoofd ten gronde onder de smart
welke u de dood overzendt, en mij, in den jong-
sten levenstijd uit het bestaan rukt!.. doch treurt
niet altijd om mij.. bidt echter voor mijne ziel...
eens zien wij elkanderen weder in het Eeuwig
Leven.. Vaartwel!..

Zoet Hert van Maria, wees mijnen toevlucht.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne zaligheid

rood afl

Geerardsbergen, A. Pauwels, Vredestraat, 56.