

O Maria, op U heb ik al mijne hoop gesteld, be-
veel nu mijne ziel aan uwen Goddelijken Zoon.
H. Bern.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

MEVROUW

Rosalia SCHOUKENS

Weduwe van Mijnheer

Adolf SCHOUKENS

Echtgenoot van Mijnheer

Emilianus SCHOUKENS

Lid van verscheidene godvruchtige Genootschappen

geboren te Schepdaal, den 19 December 1874
en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,
den 11 Maart 1944,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Zij heeft in ons midden geleefd als een goede moeder, zacht, met een ongestoorde gelatenheid en met een gestadige werkzaamheid; zij volbracht stipt hare plichten, vol liefde voor haren God; ook werd zij van iedereen geacht, hare gedachtenis zal in zegening blijven.

Bemide Echtgenoot, wees mij gedachtig in uw gebeden, ik ook zal u niet vergeten; heb dank voor al uw zorgen. Denk dat wij niet voor de aarde maar voor den hemel geschapen zijn waar wij eens voor altijd elkaar zullen wedervinden, in vollen vrede en eeuwig geluk.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, gij zijt getuige geweest van mijne liefde tot u en van mijne verduldigheid; weest mij dankbaar door uwe gebeden; vaartwel, ik laat u in de vrees des Heeren en smeed u er in te volharden, want hij alleen die God vreest, zal welvaren in zijn uiterste.

H. Hart van Jezus 'k heb betrouwen in U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Ch. Schoukens, grafmaker, St-Martens-Bodegem.