

Laat de kindertjes tot mij komen, en verhindert hen
niet, want voor dezulken is het Rijk van God.



TOT BLIJVEND AANDENKEN

van

Georges Schouppe

Zoontje van

Oscar en Lucia-Maria Claeys

*Geboren te St-Lievens-Essche, den 24 Maart 1929, en
aldaar aan hunne liefde ontrukkt, den 25 Oogst 1933.*



“Gelijk een kranke blom, die op den autaar staat,
daar leeft een korten tijd en dan te nieten gaat,
zoo blomde 'en bloedet gij,
eilaas, en 't is voorbij. „

“Ah! gij hadt zoo geren 't leven
aan uw zoontje weergegeven.
liefste ouders: uw verdriet
kent het dan Gods woorden niet?

Die zalig sterven mag erft een leven zonder stervens-
dag! Uw zoontje zingt voor Jezus troon!

Het bidt den Albehoeder
voor Vader en voor Moeder,
en ook voor Broer en Familie teer
en vraagt ons lieven Heer.
te schenken: zegen, troost
aan 't overlevend kroost!

H. Maria Onbevlekt Ontvangen, bid voor ons.

R. I P.

Uitg. C. Claes-Watthé, St-Lievens-Essche.