

Geboren te Nederbrakel, op 28 oktober 1927,
en godvruchtig overleden te Ronse,
op 27 oktober 1964,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en der stervenden
en de Pauselijke zegen « in het stervensuur ».

Lid van de Bond van het H. Hart.

Erelid van de Koninklijke Harmonie „De Eendracht”.

Gods voorzienigheid, Zijn goedheid en rechtvaardigheid kunnen we niet beoordelen naar menselijke normen. We weten dat de Heer heeft gewaarschuwd : „ Zijt steeds bereid, want de dood komt soms op het onverwachts, als een dief in de nacht ”. Gelukkig zij die in de Heer sterven want aan hen behoort het eeuwig leven.

De duurzame overledene is wel tragisch maar toch in de Heer gestorven. Als nijveraar die het zeer druk had, bleef de zondagmis voor hem steeds een voorname plicht. Hij was minzaam en hulpvaardig in zijn omgang met iedereen. Als een vader verantwoordelijk, was hij ten bate van zijn gezin zeer werkzaam en zorgzaam. Ook de gebuurte verliest een aangenaam mens. Van de eersten heeft hij eraan gehouden een wit-blauw SOS-teken op zijn wagen aan te brengen, en heeft hij de priesters door zijn steun en aanmoediging geholpen zo gauw mogelijk en zo veel mogelijk van die tekens te verspreiden. Wij danken Albert voor het laatste gesprek dat juist daarover ging.

Duurbare echtgenote, lieve kinderen, beste ouders en familie, voor U is het wel een zeer zware beproeving. Maar voor U gaat het leven voort met al zijn verantwoordelijkheid voor onze kinderen. Ik vraag bij God, opdat gij steeds moedig zoudt blijven en deze moed zoudt vinden in het gebed tot God. Als gij bidt dan zult gij aan mij denken en zullen we in de geest samen zijn. Ik dank U allen voor de genegenheid die ons samen hield. Tot weerziens allen in de eeuwigheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid !