



Hij was een vroom christen, een voorbeeldige echtgenoot, een deugdzame vader. Rechtschapen in zijnen handel, minzaam en voorzichtig in zijnen omgang, vriendelijk en gediensig jegens iedereen, werd hij van allen bemind en geacht.

De smarten en ongemakken zijner ziekte heeft hij verduelig en met volle onderwerping aan Gods wil verdragen, bij de troostende gedachte dat God beproeft wien hij bemint.

O goede God, in U heeft hij geloofd en gehoopt; van U heeft hij vertrouwwol zijne eeuwige zaligheid verwacht. Heilig Hart van Jezus, bron van liefde en heiligheid, ontvang en verberg zijne ziel in uwe heilige Wonde, opdat zij in alle eeuwigheid de vreugden des Hemels moge genieten.

Beminte Echtgenoot, God roept mij tot Hem, doch weet dat ik u in den Hemel zal blijven beminnen op eene volmaaktere wijze dan op aarde en dat ik veel voor u bidden zal. Troost u bij de gedachte dat wij eerlang daar elkander zullen weder vinden om niet meer te scheiden. Bid veel voor de rust mijner ziel.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, bemint en eert uwe lieve moeder, troost haar en weest haar altijd en in alles behulpzaam. Leeft steeds in vrede met elkander, bewandelt den weg der deugd en de Heer zal met u zijn en zijne mildste zegeningen over u laten nederkomen. Vergeet mij niet in uwe gebeden. — Goede bloedverwanten en vrienden, vaartwel en God zegene u overvloedig. Weest mij immer gedachtig.

Minnelijk Hart van Jezus, maak dat ik U meer en meer beminne. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht. 300 d. a.

H. Jozef, vriend van 't H. Hart bid voor mij. 100d. a.

R. I. P.

Drukk. Muylaert, Wieze.