

Onze Vader die in de Hemelen zijt... uw wil geschiede op aarde als in den Hemel.

Bid voor de † Zielerust

van Mijnheer

Alfred Seeuws,

Soldaat bij 't Belgisch Leger, 10e Lignie-Regt
echtgenoot van Mevrouw

IDA VAN HOORDE,

geboren te St-Maria-Oudenhove, den 10 November
1889, en gesneuveld voor 't Vaderland te Marches-
les-Dames (bij-Namen), den 18 Oogst 1914.

Hij was lid van den wekelijkschen Kruisweg
en de Congregatie der christene mans
en van de Oude Wapenbroeders.



Alfred is waarlijk een held, want volgaarne ver-
trok hij om zijn vaderland te verdedigen.

In het volle begrip zijner vaderlandsche plicht is
deze moedige jonge man als dapper onder de dap-
persten gevallen, te midden van een regen van
moordend ijzer en staal. Door het vergieten van zijn
bloed heeft hij den onsterfelijken roem der helden
verworven. Bij zijne vrouw, en familie noch bij zijne
menigvuldige vrienden zal zijne gedachtenisse van
moed en zelfopoffering voor het geteisderd Belgen-
land nooit vergaan.

De soldaat die sterft om zijne broeders te redden,
om zijn Vaderland, altaar en aard te verdedigen, be-
oefent de grootste naastenliefde en de dood, met
christene gevoelens aanveerd, verzekert hem de
zaligheid zijner ziel.

KARD. MERCIER.

Diepbeproofde vrouw, die uw echtgenoot en uw
lief eenig zoontje zoo alles zoo vroegtijdig komt te
verliezen.

O, wat lijdt het hart eener bedroefde moeder, maar
troost U over mijne roemvolle dood. God zal mij loo-
nen lieve Ouders, Broeders, Zusters en Echtgenote,
wreed is den slag, doch God kan en zal zalven, bidt
voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr. afl.)