

Ontferm U mijner, o God, volgens uwe groote
bermhertigheid. Ps. 50 — v. 1.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

Juliana-Maria-Helena SEEUWS

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

CYRIEL SCHIETECATTE

Geboren te Ste-Maria-Audenhove
den 17 September 1901, en er godvruchtig overleden
den 22 Maart 1924.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

De duurzame overledene heeft niet gemord wanneer de strenge beproeving haar overviel, maar zij is in de vrees des Heeren onwankelbaar gebleven; ziek en lijdend wordende kon de hulp der menschen, noch de kennis der geneesheeren, noch de liefde, genegenheid en goede zorgen van haren man en harer ouders haar helpen, alleenlijk Jesus vermocht haar te troosten en te heelen op haar bed van lijden en beproeving.

O God, neig uw oor tot mij en verhoor mijn gebed. Laat uwe wonderbare bermhertigheid uitschijnen, want gij redt diegenen die op U hopen.

Goede Echtgenoot en duurzaam Kind, ik behoud de gedachtenisse van uwe liefde voor mij; goede Ouders, Broeders en Zusters, bidt voor mijne onsterfelijke ziele en hebt dank voor uwe goede zorgen.

Akten v. Geloof, Hoop, Liefde. ((7 j. en 7quad. afl).)

R. I. P.

Nederbrakel, druk. Jos. Radys-Galle & zonen.