

Wees mijn lot indachtig, want zoo ook zal het
uwe zijn : heden voor mij, morgen voor u.
Ecll. 38. 16.



Bidd voor de Ziel

van zaliger

COLETA SEGERS

Echtgenote van den Heer

PETRUS COSYNS

geboren te Nederbrakel

den 22 November 1852, aldaar overleden
den 19 Maart 1902.



God heeft ze beproefd door het lijden, gelijk het
goud in den smeltoven. Hij heeft ze aanvaard als
brandoffers en welwillend zal Hij op hen neder-
zien, wanneer hun tijd zal gekomen zijn.

Sap. III. 6. 7.

Mijn dierbare Echtgenoot en lieve kinderen, gij
zult mijn aanschijn niet meer zien (Act. Ap. XX);
maar betoont geene onmatige droefheid tegen
God, omdat U die plaag is overgekomen (Tob. II :
13. 14); maar vergeet mijne zuchten niet; denkt
aan mijn lijden en aan mijne zorg jegens U. Ver-
plicht U voor de rust mijner ziel te bidden.

H. Chrys.

Mijn Jesus, bermhertigheid. (100 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)

H. Jozef, vriend van het H. Hart, bid voor ons.

(100 dag. afl.)

R.

I.

P.