

Waakt, want gij weet niet op welke uur de Heer zal komen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

ZALIGER

EMIEL SEGERS

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg

geboren te Waerbeke, den 14 Januari 1889 en
aldaar overleden, den 21 Maart 1924,
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.



Is mijne dood wat haastig geschied, bedroeft u niet : de rechtvaardigen die door eene onverwachte dood getroffen wordt, zal in vrede zijn. Denkt nochtans op de dood, want zij vertoeft niet : wanneer ik nog ben in het midden mijner dagen, sta ik reeds aan den boord van het graf. S. Ec. Isaïas.

Zijne wegen waren vreedzaam ; hij was ongeveinsd en rechtvaardig van hert, vreesde God en vluchtte het kwaad ; gelijk de uitverkorenen des Heeren was hij bekleed met goedheid, ootmoedigheid, zeggbaarheid en verdueligheid.

Wees altijd bereid, en leef zoo dat de dood u nooit in ongereedheid vinde.

Bemide moeder, broeders, zusters en bloedverwanten, hebt dank voor uwe goede zorgen, en bidt nu voor mij.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

R.

J.

P.

.....
Drukk. N. Weverbergh, Galmaerden.