

Eene langdurige ziekte is eene school van liefde voor dezen die zieken bijstaan, en van geduld voor degenen die lijden.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## **EVARIST SEGERS**

Echtgenoot van Mevrouw

**COLETA VAN DE CATSYNE**

geboren te Nederbrakel, den 26 Juli 1841 en aldaar overleden den 4 September 1924.

*Versterkt doorde H.H.Sacramenten der stervenden.*

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius en alle andere godvruchtige Genootschappen.

Ellendige maanden, droeve dagen en slapeloze nachten heeft hij doorgebracht, aangetast door een pijnlijke en ongeneesbare ziekte; toch nooit opende hij den mond om te klagen. Met volle verduidigheid heeft hij alles verdragen, overtuigd dat degene die met Jezus lijden, ook met hem zullen verheerlijkt worden.

Heer ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam, maar alles verdroeg ik met de grootste verduidigheid beziel met de grootste liefde tot u, zeggende o Heer uw wil geschiedde op de aarde als in den Hemel.

Zijne wegen waren vreedzaam; hij beminde de deugd en haatte de zonde, de wet der waarheid was in zijnen mond, hij verwijderde zich niet van den tempel des Heeren, hij diende God dag en nacht door zijne gebeden en door zijne verduidigheid in het lijden.

Beminde Echtgenoot heb dank voor uwe teedere zorgen gedurende mijne langdurige ziekte, troost u in den Heer want welhaast zullen wij elkander wederzien om nooit meer gescheiden te worden, Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in u.  
(300 d. afl.)

R. I. P.

---

Nederbrakel Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert