

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN. (100 d. afl.)



Bid God voor de zielerust van Mijnheer

## ALFRED SÉNÉSAL

echtgenoot van Mevrouw MARIA BOHEZ

geboren te Bevere den 7 October 1871 en aldaar zeer godvruchtig overleden den 24 November 1928, vertroost en versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Ellendige maanden en smertvolle nachten heb ik beleefd. Waarom is mijne pijn langdurig geweest en mijne kwaal ongeneesbaar? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen heiligen Wil. (Job. viiii).

Mijne dagen zijn spoediglijk vergaan zonder eenige hoop op genezing. (Job. vii). Tot U o Heer, heb ik alsdan mijne toevlucht genomen; Gij hebt mij verhoord en verlost van mijne aanhoudende smerten (Ps. 33). De dood was mij beter dan een bitter leven en de eeuwige rust te verkiezen boven ondragelijke smerten. (Jac. i).

Hij heeft met volle onderwerping aan den Wil des Heeren zijne beproevingen verdragen en de dood stap voor stap zien naderen en aanvaard met de edelmoedigste en ootmoedigste christelijke gevoelens; steunende op de woorden des Heeren dat dezen die met Christus lijden, met Hem zullen verheerlijkt worden. (H. Paulus).

Zijne hand heeft hij geopend voor den behoeftige en ze altijd den arme toegereikt; gaarne en belangloos bewees hij menigvuldige diensten aan al zijne medeburgers.

Wie Maria aanroept zal leven en zaligheid vinden bij den Heer. (H. Alphonsus).

Bemide echtgenote, uwe aanhoudende, uwe liefdevolle zorgen hebben mijn leven verlengd en mijn lijden veel verzacht; nooit kan ik er u genoeg over bedanken. Dat de Heer uw troost en uwe steun weze. En gij, mijn goede broeder en familie, ik dank u ook voor uwe genegenheid; ik verlaat u allen, maar ik sterf gerust en gelukkig. Aan God, die ons terug zal vereenigen, schenk ik het offer van mijn leven, vol vertrouwen op zijne eendlooze goedheid en barmhartigheid. Aan u vraag ik mij in uwe gebeden te willen gedenken.

H. Hert van Jesus ik heb vertrouwen in U.