

De dood is slechts een scheiden  
Met weêrzien eeuwiglijk ;  
Ik zal u dus verbeiden  
Bij God in 't Hemelrijk.



Bemide moeder, de vreugde van uw hart is verdween ; de kroon is van uw hoofd gevallen ; uwe jongste dochter is niet meer. Hoe hard is het, u zoo vroegtijlig te moeten verlaten. Tot uwen troost moeder lief, had ik nog eenige jaren gevraagd, maar de Heer heeft gesproken : mij geschiede naar zijn woord Gij weent en met rede als gij uwe dochter ziet ter aarde dalen, doch wees niet ontroosbaar gelijk deze die geene hoop hebben. Hoop op God en op den bijstand uwer andere kinderen.

Ik heb rust en heil gevonden, ik ga bij vader, voor eeuwig God te loven en danken. Heb ik u op aarde niet kunnen behulpzaam zijn, hier in 's hemelsch hof zal ik u beminnen, over uwe dagen waken en 's Heeren mildste gunsten voor U afsmeecken, En gij. Broeders, en zusters, zorgt voor uwe bejaarde moeder, weest haren troost en haren steun.

Thess, VI.

En nu, gij allen die mij bemindet, ik verlaat deze ellendige aarde voor het eeuwig zalig leven, bidt veel voor mij, opdat ik welhaast als getrouwe dienaar in de vreugde mijns Heeren trede en aldaar op mijne beurt bidde, opdat gij vrede op aarde en later eeuwige vrede in den Hemel moget genieten .

H. Hart van Jesus, wees mijne toevlucht.  
300 dag. afl.

R. I. P.

---

Everbeke, druk. Depessemier Vanderdonckt