

Wie God bemint, moet den dood niet vreezen.



Bid voor de ziel

van

EMILIE SERLIPPENS

echtgenoot van

ALFONS ROELAND

geboren te Nederbrakel den 10 November 1881 en
aldaar godvruchtig overleden den 11 Februari 1946
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Gelukkig de dienares, die den Heer bij zijne komst
wakende zal vinden. (Luc 12)

Ik heb den Heer altijd voor oogen gehad; daar-
om zal mijn lichaam rusten met de hoop der ver-
rijzenis. (Ps. 15.8)

Werkzaam en vol zorg heeft zij hare dagen door-
gebracht. Maar overvallen door een geheimzinnige
kwaal, voelde zij haar krachten verminderen.

In U, o Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld. Ik
heb gezegd: Gij zijt mijn God, mijn lot is in uwe
handen.

O God, Heer vol erbarming, geef aan de ziel van
uw dienares, het verblijf der slapenis, de gelukzalige
rust en de klaarte van uw licht. Door J. C. O. H.
Amen. (Mis der Overl)

Bemide echtgenoot en kinderen, dierbare fami-
lieleden, ik verlaat deze wereld waar ik voor U
en met u veel gewerkt en geleden heb; vergeet uw
moeder niet in uw gebeden; later vinden wij elkander
weder bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 d. afl.

O Maria, mijne moeder, bid voor mij.
100 d. afl.

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt