

BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

Oscar SERLIPPENS

Oudstrijder van 1914 - 1918

Echtgenoot van

Mevrouw Marie DE PESSEMIER

geboren te Gent den 30 Augustus 1887 en er overleden den 3 Maart 1946, na ontvangen te hebben al de rechten van onze Moeder de H. Kerk.

Hij is ons ontnomen ; een vader zoo goed, een echtgenoot zoo verkleefd, een vakman zoo eerlijk, een christen zoo eenvoudig.

In zijn huisgezin heeft hij geluk en vrede gesticht, voor zijn medemenschen heeft hij gebeden zooals hij in zijn laatste stonden bekende, het vaderland heeft hij gediend op het slagveld, zijn kinderen heeft hij voorgehouden de groote les van het voorbeeld : welken troost in het stervensuur, dat hij in volle bewustzijn tegemoet zag, te mogen bekennen dat men al zijn plichten heeft volbracht.

Alhoewel de zijnen de scheiding voorzagen ging hij veel te vroeg heen, omdat hij nog veel goeds kon stichten door zijn goedheid en zijn menschlievendheid.

Een gebed stijgt van ons allen op naar den Heer van hierboven :

“Gelukkig die in God gelooven
als zulke wonden, 't harte slaan.
Het is ons Vader ginder boven
die, 't zoo gewild heeft en gedaan,,
G. Gezelle

En dat gebed zal hem ten goede komen, want wij blijven met hem vereenigd in éénzelfde geloof.

Mijn dierbare echtgenoot lieve kinderen, hebt dank voor uw zorgen ; blijft vereenigd in éénzelfde Geloof dat mij sterkte heeft gegeven in de moeilijkste uren ; en dat éénzelfde liefdeband U samenhoude tot over het graf waar wij elkander zullen ontmoeten bij éénzelfden God van barmhartigheid en rechtvaardigheid.

H. Hart van Jezus, schenk hem de eeuwige rust. 100 d.