

† TER ZALIGER GEDACHTENIS
VAN
ACHIEL SERPIETERS

ECHTGENOOT VAN
SILVIE DE BLAUWE

geboren te EESSEN, den 1 September 1879, aldaar
haastig overleden den 19 December 1941.

*Hij was lid van den H. Hartebond en van de
genootschappen van 't H. Sakrament, het H. Hert
en van de H. Barbara.*

R. I. P.

Hij is onverwachts gestorven, doch zalig in den
Heer, zijn dood immers zal de weerklink geweest
zijn van zijn leven dat hij voor God heeft doorge-
bracht; heerlijker getuigenis kan men van een
overledene niet geven.

Snel vliegen de jaren van den mensch voorbij,
doorweven van lief en leed, onweerstaanbaar rukt
de tijd hem naar zijn einde, 't welk hij niet zelden
bereikt eer hij het voelt en vermoedt. Wijs daarom
en voorzichtig is hij die steeds zijn blik gericht
houdt op Gods wet en wil.

Beminde Vrouw, schielijk zijn wij gescheiden,
doch door de liefde blijven onze herten vereenigd
tot het blijde wederziens in den hemel; intusschen
schip moed en werp uwen kommer op den Heer.

Lieve Kinderen, prent diep in uw geest deze mijn
laatste vermaning: leeft eerlijk en deugdzaam, ver-
geet niet wat ik voor u gedaan heb en blijft mij in-
dachtig in uw gebeden. Eert moeder al de dagen
van haar leven, zijt haar steun en troost; moge de
Heer u met welvaart zegenen.

Goede Moeder, uw hert bloedt bij 't afsterven
van uw zoon, doch Gods wil geschiede; heb dank
voor al uw zorgen jegens mij, vooral voor de chris-
telijke opvoeding welke gij mij gegeven hebt.

Jezus, Maria, Jozef!

(7 jaar aflaat).