

De Heer heeft hem ons gegeven, de Heer heeft hem ons ontnomen, dat de naam des Heeren gezegend zij.



BID VOOR DE ZIEL

van

VALÈRE SERRET,

zoon van

Odilon en Prudence Van Eggelen

geboren te Maria-Lierde, den 31 October 1906
en aldaar overleden den 7 Januari 1919,
voorzien van de HH.Sakramenten.

*Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw en van
den wekelijkschen Kruisweg.*

Wie God vreest zal gelukkig zijn in zijne laatste stonden, in zijne doodsuren zal hij gezegend worden. Eccl. 1, 13.

De wereld gaat voorbij en zijne begeerlijkheid; die echter den wil Gods volbrengt, blijft in eeuwigheid. 1. Joann. 11, 17.

Zijne ziel was God aangenaam, daarom heeft de Heer zich gehaast hem uit het midden der boosheden weg te halen.

Lieve Ouders, Broeders, Zusters en Bloedverwanten, blijft niet weenen, ik word u maar ontnomen om tot een beter leven over te gaan. Daàr zal ik voor U bidden; daàr zal ik U verwachten; daàr zal ons hert voor eeuwig zich verblijden.

Zoete Harten van Jezus en Maria, wees mijnen toevlucht. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.