

Voor den Kristen is de dood de poort van het hemelrijk.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

ALIDA MARIA SERREYN

echtgenoot van Richard Danneel

geboren te Zedelgem, den 10 Februari 1867 en er godvruchtig overleden den 13 Okt. 1939 voorzien van al de genademiddelen onzer Moeder de H Kerk.

De dierbare overledene, wier haastig afsterven wij betreuren, was eene ware kristene vrouw, bezielde met levendig en verlicht geloof en met een edelmoedig hert.

Zij leefde in alle kristelijke eenvoudigheid, in minzamen omgang met allen, edelmoedig het goed doende, zich zelf vergeten voor anderen, in wien ze steeds kristus ontwaarde.

In de beproevingen van dit leven vond ze er haar voldoening in, een troost te zijn voor hen die troost behoeften. "Wat gij doet aan anderen, dat doet ge aan mij", zegde de Meester. Voor haar echtgenoot was Alida eene liefdevolle steun, en voor haar kinderen een zorgvolle moeder die het ter harte nam, hun eerst en boven al na te laten de erfenis van het kristelijk leven en van het hemelsch geluk.

Mijn dierbare echtgenoot, zwaar is die slag voor u, Uw troost en uw sterkte weze de goede God en onze innig verkleefde kinderen.

Mijne lieve kinderen, onze wederzijdsche genegenheid bezorgde ons zooveel aangenaamheid en voldoening. Nu ik van vaders zijde heenga, verdubbelt nog, als het kan, uwe liefde voor hem en voor elkaar.

Dank u allen, mijne dierbare verwanten, en blijft mij indachtig in uwe gebeden en goede werken - de tijd vervliegt snel, en welhaast zijn wij vereenigd in de goddelijke familie.

Jesus, Maria, Jozef.

(7 jaar & 7 quadrag.)

Drukkerij De Ketelaere-De Baes Zedelgem