

O H. Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik.

H. Bern.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

FLORENT SEYNAEVE

echtgenoot van Vrouw

Marie Demets

geboren te St-Denijs den 25 Maart 1898 en overleden te Helkijn den 6 April 1932, ontvangen hebbende de HH. Sakramenten.

Hij was lid van het Broederschap van het H. Hert.

Gelukkig dezen die in den Heer sterven, want zij verlaten het lijden en den arbeid van het leven om eene onveranderlijke rust te genieten. (Apoc.)

Hij heeft met volkome onderwerping en verduldigheid de pijnen eener langdurige ziekte verdragen en is gestorven in alles op God betrouwende. (Bern. 8)

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledene te bidden, opdat zij van hunne zonden ontslagen worden.

(II Mach. XII)

Dierbare ECHTGENOOTE, wees bedankt voor uwe zorgen en genegenheid.

Dierbare KINDERS, dient God rechtzinnig, eert moeder al de dagen van uw leven en God, die de Vader is der weezen, zal U onder zijne bescherming nemen.

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

.....
Drukk. Valcke, Helkijn.