

Voor uwe geloovigen, o Heer, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen, en nadat het huis van dit aardsch verblijf is ontbonden, wordt in den hemel een eeuwige woonstede verkregen. (Pref. der Overledenen)

J. M. † J. V.

† **BID VOOR DE ZIEL**
van

EERW. BROEDER GELASIUS

in de wereld

PETRUS FERDINAND SIFFERT

geboren te Steenockerzeel den 13 September 1882 ; in de Congregatie van de Broeders van Liefde getreden den 1 April 1899 ; gekleed den 8 September 1899 ; geprofest te Gent den 8 September 1900 ; godvruchtig in den Heer ontslapen te Zelzate, Gesticht St Jan-Baptist den 19 November 1937, na ontvangen te hebben al de rechten van onze Moeder de H. Kerk.

Uit de diepten heb ik tot U geroepen : Heer, Heer, verhoor mijne stem... Indien gij de ongerechtigheid beschouwt, o Heer, wie zal er voor U bestaan ? Maar bij den Heer is barmhartigheid en bij Hem is overvloedige verlossing. (Ps. 129.)

Hij was een goed, vroom kloosterling, stipt in het volbrengen van de hem opgelegde taak, minzaam en gedienschtig... Zijn leven is geweest een leven van zelfopoffering en liefde, gansch toegewijd aan den dienst van armen, lijdenden en kranken : de lijdende ledematen van Jezus-Christus. Hij stelde zijn vertrouwen op Maria, en op haar vestigde hij zijn hoop.

De beproevingen werden hem niet gespaard ; doch hij heeft deze met onderwerping en gelatenheid gedragen ; hij wist immers dat zij die met Hem lijdën, met Hem zullen verheerlijkt worden.

Dierbare bloedverwanten, mijn heengaan valt u pijnlijk. Troost U in den Heer... Men moet niet treuren over hen, die we uit de boeien verlost zien. (H. Ambr.)

Beminde Broeder Gelasius, uwe oversten, medebroeders en familieleden zullen U in hunne gebeden niet vergeten en verzoeken U hen allen vóór Gods troon in-dachtig te zijn.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

100 d. afl.

Drukh. C. Verstraete, Zelzate.