

Gelukkiger is zij die gaat,  
Dan dezen die ze achterlaat.

†

**BID VOOR DE ZIEL**  
VAN MEVROUW  
**ODILE SIMOENS**

echtgenoot van Mijnheer  
**VICTOR D'HAEYER**

Geboren te Oubraker  
den 11 Augusti 1886, en godvruchtig overleden te  
Nederbraker den 17 Maart 1922.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus.

— N —

De man, die zulke vrouw verliest, heeft een ware schat verloren. Zij was er immers op uit om uit trouwe plichtvervulling zich geheel en gansch toe te wijden aan het welzijn van haren echtgenoot en hare kleine kinderen.

In den bloei der jaren, op het oogenblik dat zij het meest onmisbaar was, wordt ze weggerukt uit haren vreedzamen huiskring, waar, eene zoo gelukkige toekomst haar toelachte.

O God, ondoorgrondbaar zijn uwe schikkingen, vol onderwerping nochtans aan uwen heiligen Wil betrouwen wij op de Goddelijke Voorzienigheid.

Gelukkig die bij zulke harde beproeving, de betraande oogen gericht houden naar den Hemel, waar zij hun dierbaren schat eens zullen weervinden voor eeuwig.

Mijn dierbare Echtgenoot, wanneer ge, zooals naar gewoonte, elken avond onze lieve kleinen een kruisken zult geven, leer hen dan voor moeder bidden; en gij zelf en de bloedverwanten weest u mijner indachtig in uwe gebeden en heilige communiën.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

R. I P.

Nederbraker, Jos. Radys & V.D. Candelaere