

Zij stierf in eenen gelukkigen ouderdom vervuld
van jaren. (1 Par. 29. 28)



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw Melanie SIMONS

echtgenootte van

Mijnheer Gerard ROLLOUX

Lid van de Voortplanting des Geloofs, van
Franciscus Salesius en van de Derde Orde

geboren te Neerlanden, den 8 October 1864 en
aldaar godvruchtig in den Heer overleden, den
28 Januari 1933, bediend van de HH. Sacramenten.

De dierbare overledene was eene brave vrouw,
eenvoudig en godvreezend, bezield met een
levendig geloof, onwrikbaar vertrouwen, en
vurige liefde vond zij steeds in Jezus al haren
troost. H. Aug.

Wie den Heer vreest, dien zal het welgaan in
zijn uiterste.

Daarom is zij in vrede en kalmte van de wereld
gescheiden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik beminde
u toont mij nu ook uwe liefde met veel voor mij
te bidden dat ik genade vinde bij den Heer die de
toevlucht is der verdrukten en uw bijstand ter
rechtertijd en in den nood. (Ps. IX 10.)

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis,
zal plaats hebben in de parochiale kerk van
Neerlanden, op Dinsdag 31 Januari, om 10 ure.

Landen, druk. Fl. Stevens-Masson