

† GEDENK IN UWE GEBEDEN

de ziel van Mevrouw

LUCIE SINNAEVE

Echtgenoot van Heer August WILLAERT

*geboren te Werken den 25 in St-Jozefsmaand 1863*

*en gesterkt door de H. H. Sakramenten, overleden*

*te Veldegem den 24 in H. Hartemaand 1936.*

*Zij was lid van de broederschappen van de H. Fa-*

*milie, H. Sakrament, H. Hart v. Jesus en H.*

*Cornelius en H. Kruisweg.*

Van deze vrouw kan getuigd worden dat zij waarlijk een Katholieke vrouw was, die den Heer diende en haar zaken bezorgde.

Zij minde het huis Gods en bad er veel en vurig. In de laatste jaren viel het haar zeer hard dat zij zoo weinig daar vertoeven kon. Dan heeft ze thuis in allen eenvoud maar met ware godvrucht hare geestelijke oefeningen bezorgd.

Zij was een zorgzame Echtgenoot, een beste Moeder. Zij waakte over haar huis en over de haren, om alles bekommerd, maar steeds in den geest van haar diep geloof. Alleen plicht geleide haar in haar werk, in haar zorg, in haar vermaningen. Zij wilde eensdaags voor haar God verschijnen om dan te kunnen getuigen dat zij haar plicht gedaan had.

De Heer heeft haar ook bezocht met zijn beproevingen omdat hij haar gelouterd wilde voor zich zien te verschijnen. Alle beproevingen heeft ze dan ook gewillig ontvangen. Daarom mag zij rekenen op een heerlijk loon.

*Dierbare Echtgenoot*, graag had ik nog voor u gezorgd, de heer heeft het anders gewild, we zullen er ons in schikken.

*Lieve Kinders en Kleinkinders*, gij weet dat Moeder veel van u gehouden heeft; bidt nu veel en bezorgt Vader. Gij vooral, lief kind, dat u den Heer hebt toegewijd, beveel mij aan uw goëden Meester aan

**Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl)**

Druk. Albert Van Maele - koster - Veldegem.