

In zang en orgelspel weerklonken zijne beden.
In 's Heeren woon.
Ja eeuwig nu, in lof en dankbetuiging zingen.
Voor Godes troon.

† Bid voor de ziel van Mijnheer

HENRI SLUYTERS

echtgenoot van Mevrouw

ELVIRE DE MEY

geboren te Harmelen (Holland) den 16 Augustus 1885
en overleden te Overmere den 27 Augustus 1941.

Versterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.
Dienstdoende Koster in de kapel van Barendonk
Lid van 't H. Sakrament en andere godvr. genootschappen.

De betreurde overledene was een man die met nauwgezette stiptheid en voorbeeldigen iever zijn verdienstvol ambt vervulde, de dienst van Gods huis lag hem nauw aan 't hart en zijn groote voldoening was door heerlijken zang en orgelspel de kerkelijke diensten luister bij te zetten.

Hij was een man bedeed met rijke gaven naar hart en geest. Doordrongen van een diep godsdienstig gevoel en door de vrees des Heeren geleid, zocht hij voldoening in het stipt naleven van al zijne kristene plichten en in zijn medemenschen goed te doen. Zoo zagen wij hem in zijn huiskring als een verkleefde echtgenoot en liefdevolle vader, als een toonbeeld van alle familiedeugden. Hij heeft aan z'n dorpsgenooten 't voorbeeld van deugd en kristen vroomheid nagelaten, en stichtend is het te kunnen zeggen, dat hij bij het stoffelijke van deze wereld niet bleef stil staan, maar zelf eerst goede kristen wilde zijn. Dit getuigt zijn liefde voor de oefeningen van den godsdienst, Mis en Sakramenten, dit getuigt zijne onderwerping aan Gods Wil; in de folterende smarten zijner laatste ziekte, was het gebed zijne grootste leniging. Zijn vroegtijdig heengaan is een verlies, en zijne gedachtenis blijft in zegen.

Bemide echtgenoot, in u vond ik een liefdevolle engel die door uwe teedere zorgen mij de bitterheid der beproeving hebt verzacht; bedwing uwe smart, werp al uwe bekommernissen op God, die de stooster is der bedrukten. Te vroeg op aarde gescheiden, blijven wij met hart en geest vereenigd, tot eens de dag komen zal die ons weder zal vereenigen bij den Heer. Bemind kind en pleegkind, mijn kroon en troost, vergeet Vader niet. Volhardt in het goede en brengt voortaan op Moeder over, de liefde die gij mij toedroegt. Gij ook, bemide broeders en zusters, vaartwel.