

-Wat gij van mij hebt geleerd en ontvangen en ge-
hoord en gezien, doet dat I- (Philp. IV, 9)

†
Ter Godvruchtige Nagedachtenis

van Zeer Eerwaarde Heer

KAREL SMET,

Ph. L., en S.T.B.

Ridder in de Leopoldsorde en in de Kroonorde
geboren te St-Niklaas, den 21 April 1866
Priester gewijd te Gent, den 21 September 1890
opvolgendijk Professor aan het College te Geeraardsbergen en Superior aan't College te Eekloo,
Deken te Geeraardsbergen, van 1909 tot 1934
Bestuurder van het Begijnhof
te Dendermonde sedert 1934
aldaar godvruchtig in den Heer
ontslapen, den 24 November 1942
versterkt door H.H. Sakramenten der Stervenden.

Als een andere Christus ging hij door het leven al weldoende, gedreven door liefde.

Hij was aangenaam aan God en geacht bij de menschen.

Door zijn priesterschap was hij bij uitstek de broeder van alle menschen ; daarom stelde hij zichzelf en al wat hij bezat ten dienste van de naaste, en om zijne deugd te volmaken, voegde God bij de verdiensten van zijne goede werken, de verdiensten van het lijden. De dagen zijner ziekte heeft hij geheiligd door een rechtschapen gebed en een voorbeeldig geduld. Ook is hij ontslapen, het einde van zijn sterfelijk leven aanschouwende met die kalmte, die gerustheid, van degenen die tot God gaan.

— Heer, om dat offer, zegen zijn familie, bewaar en bescherm degenen die hem toevertrouwd waren.

— Maria, ik ben uw kind.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 j. en 7 quadr.)

Druk. Pieraert, Geeraardsbergen