

De rechtveerdige sterft gerust; zijne dood is een
overgang tot een beter leven. (H. Bern.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

Jufvrouw

Xaveria-Rosalie SMISSEERT

In leven Kantenkoopvrouw

*geboren te Brugge den 14 November 1860 en
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den
22 Mei 1914.*



Gelukkig de mensch wien het gegeven is de
vreeze Gods te hebben. — Godvreezendheid
verheugd het hert en geeft genoeg en blijdschap.
Wie den Heer vreest, dien zal het welgan bij zijn
levenseinde, en ten dage zijner dood zal hij gezegend
worden. (Eccl. XXV. 15; I, 11.)

Zij was goed en zoetaardig, geregeld en geschikt
in hare zeden, en van jongsaf in de deugd geoefend.
(II Mach. XV, 12.)

God mengelt het geluk dezer aarde met kwellingen
en kruisen, opdat wij een ander geluk zouden zoeken
welks zoetigheid niet bedrieglijk is. (H. Aug.)

Bemind van God en van de menschen, hare
gedachtenis is in zegening. (Pro. XLV, 1.)

Hoer, geef haar de eeuwige rust; en dat het
eewig licht haar verschijne. Dat zij in vrede ruste.
Amen.

O mijn Jesus barmhertigheid. (100 dagen afaat.)